



## Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΠΑΙΤΕ

17 Οκτ 2017

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στο πλαίσιο της ανάληπτης πολιτικής που ασκεί, πολιτικής που θέλει τα **σχολεία** χωρίς εκπαιδευτικούς, βιβλία και εργαστήρια, με απαξιωμένες και πολλές φορές επικίνδυνες κτηριακές υποδομές, **μαθητές** στοιβαγμένους σε 27αρια και 28αρια τμήματα, με το δικαίωμα της επιλογής στις σπουδές να αποτελεί υπόθεση του υπουργείου και **εκπαιδευτικούς** λάστιχο να συμπληρώνουν ωράριο με δεύτερες και τρίτες αναθέσεις πολλές φορές σε τρία, τέσσερα και πέντε σχολεία, χωρίς καμία στήριξη και καμία ελπίδα για κάλυψη των χιλιάδων εκπαιδευτικών κενών με μαζικούς μόνιμους διορισμούς, χτίζει μεθοδικά το σχολείο της αγοράς που θα υπηρετεί τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων σε φτηνό και αναλώσιμο εργατικό προσωπικό. Ικανοποιώντας έτσι τις απαιτήσεις του ΣΕΒ και τις «νουθεσίες» του ΟΟΣΑ.

**Η κατάσταση που επικρατεί στο σχολείο εκτός των άλλων, δείχνει καθαρά και το τι σημαίνει, που στοχεύει και πως πετυχαίνεται η δίκαιη ανάπτυξη που προπαγανδίζει σε κάθε ευκαιρία η συγκυβέρνηση. Η κοροϊδία πάει σύννεφο...**

Σ' αυτό το σχολείο που οι μαθητές λιποθυμούν από την πείνα και οι γονείς όλο και πιο τακτικά, όλο και πιο βαθιά, βάζουν το χέρι στην τσέπη για να καλύψουν ανάγκες που προκύπτουν από τον «εξορθολογισμό» των δαπανών, οι εκπαιδευτικοί αγωνίζονται για το σχολείο που θα μορφώνει πολύπλευρα τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας. Στη λογική αυτή εδώ και πολλά χρόνια η εκπαιδευτική κοινότητα διεκδικεί την ουσιαστική παιδαγωγική και επιστημονική επιμόρφωσή της. Επιμόρφωση που θα φέρει σε επαφή και θα εξοπλίζει τον εκπαιδευτικό με γνώση για όλο το φάσμα της παιδαγωγικής και επιστημονικής εξέλιξης.

Και η επιμόρφωση αυτή δεν θα μπορούσε παρά να παρέχεται περιοδικά, δωρεάν (χωρίς δίδακτρα και κάλυψη των όποιων εξόδων μετακίνησης, διαμονής, σίτισης και συγγραμμάτων), με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα των επιμορφούμενων, να είναι τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας και να γίνεται με ευθύνη του κράτους στα ΑΕΙ.

Αντ' αυτού το υπουργείο Παιδείας συνεχίζει και βελτιώνει ακόμα περισσότερο τις πολιτικές των προηγούμενων αστικών κυβερνήσεων (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ κλπ) **επιβάλλοντας δίδακτρα αυτή τη φορά και για την επιμόρφωση μόνιμων εκπαιδευτικών της ΤΕΕ**, τους οποίους υποχρεώνει να παρακολουθήσουν τα μαθήματα εκτός εργασιακού ωραρίου. Εξαναγκάζοντας τους περισσότερους από τους δικαιούχους σε άρνηση της επιμόρφωσης. Και είναι λογικό αυτό μιας και είναι αδύνατον για κάποιον για παράδειγμα από την Καρδίτσα ή

τα Τρίκαλα να μεταφερθεί στον Βόλο διανύοντας τουλάχιστον τριακόσια χιλιόμετρα καθημερινά συμπληρώνοντας «στο πόδι» τουλάχιστον δεκαπέντε ώρες, με μεγάλο κόστος μετακίνησης το οποίο αθροίζεται σ' αυτό της διατροφής και όλα αυτά μαζί προστίθενται στο κόστος των διδάκτρων (600 €).

Τίποτα από τα παραπάνω όμως δεν είναι τυχαίο, αν αναλογιστεί κανείς πως εκτός των άλλων, αυτοί που δεν θα επιμορφωθούν και δεν θα αποκτήσουν τίτλο «Παιδαγωγικής Επιμόρφωσης και Διδακτικής Επάρκειας» θα συγκροτήσουν μια «κρίσιμη μάζα» με πιθανά δυσμενείς συνέπειες για τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Το γεγονός πως ο φορέας υλοποίησης, η ΑΣΠΑΙΤΕ, είναι δημόσια σχολή και η καταβολή διδάκτρων αντιβαίνει του ρόλου και της αποστολής της ενώ παράλληλα δεν συμμορφώνεται ούτε με τελεσίδικες αποφάσεις της ίδια της αστικής δικαιοσύνης (απόφαση ΣΤΕ 2036/2016) που δικαίωσε υποψήφιους εκπαιδευτικούς που προσέφυγαν στο παρελθόν κατά της καταβολής διδάκτρων δείχνει καθαρά πως έχει την κάλυψη της πολιτικής ηγεσίας λειτουργώντας σαν ένας ακόμα «δούρειος ίππος» για την ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης.

Απαιτούμε άμεσα :

- Ετήσια περιοδική επιμόρφωση για όλους τους εκπαιδευτικούς (μόνιμους και αναπληρωτές), για την πλατύτερη παιδαγωγική, επιστημονική και τεχνολογική γνώση και εξέλιξη.
- Δωρεάν και με ευθύνη της πολιτείας επιμόρφωση στα ΑΕΙ.
- Πλήρη κάλυψη του κόστους επιμόρφωσης, όπως μετακίνηση, διατροφή, στέγαση, συγγράμματα κλπ.
- Απαλλαγή από την εργασία όσο διαρκεί η επιμόρφωση.
- Η ΑΣΠΑΙΤΕ τώρα να επιστρέψει το σύνολο των διδάκτρων στους μόνιμους συναδέλφους μας της ΤΕΕ και να εγγράψει και αυτούς που αρνήθηκαν για τους προαναφερόμενους λόγους.
- Όλα τα παραπάνω να ισχύσουν και για εκείνους που θέλουν να αποκτήσουν τίτλο «Παιδαγωγικής Επιμόρφωσης και Διδακτικής Επάρκειας» για να εργαστούν στην εκπαίδευση.